

OBS ev. länkar fungerar troligen inte eftersom detta är en kopiering från gamla hemsidan

En strålande Söndag den 28 oktober



Klapperstenshög Foto J.Andersson

Många har väl undrat om Orust skulle bli helt dränkt i vatten efter allt regnande. Tur var väl då att det blev en solig helg till slut.

Och tur var det väl också att det blev just den helg som Naturskyddsföreningen på Orust hade valt för sin höstvandring. Vi var 12 personer med Tore Mattsson i täten som startade vid havsnivå och förflyttade oss 116 m upp till toppen av Boxviks vette. Det är troligen den utsiktspunkt i Bohuslän där man ser mest av kusten både åt norr och söder. På vägen såg vi bl.a. effekter av både inlandsisen och havsnivåns tidigare läge. På ca 75 m höjd hittar man en stor skalbank som skattats på grus men man anar fortfarande dess ursprungliga storlek. Tore är ju aldrig sämre än att han delade ut en krysslista så att vi kunde spana efter blommande växter på vägen. Fastän nästan i november så hittade vi 30 arter, vilket vi kanske inte vågat gissa på förhand. Vill ni se vilka, kan ni klicka på [Artlista Boxvik okt 2012](#)

Rapporterat av Jonny Andersson

OBS ev. länkar fungerar troligen inte eftersom detta är en kopiering från gamla hemsidan

Många ville veta mer om vandringsleder



Olle Persson föreläser Foto J.Andersson

Det är alltid svårt att beräkna hur många som kommer när man anordnar något. Denna gången kom det glädjande nog ännu fler än vi hade gissat

Så Olle fick springa till ICA och fylla på tilltugget till fiket men det löste sig. Efteråt fick de dryga 50 besökarna, som kom till Kajutan den 24 oktober, många smakprov på vandringsleder. Olle Persson med förlutet på länsstyrelsen i Mariestad har skrivit flera böcker om både vandringar och paddling. Nu var det aktuellt att berätta om den senaste i raden - Vandringsturer i Bohuslän. En specialitet med de rutter som tas upp i boken är att alla återvänder till utgångspunkten så man behöver inte ta sig tillbaka på annat sätt efteråt.

Rapporterat av Jonny Andersson

I blåsigaste laget



Nattfjärilspanare Foto J Andersson

Två lakan belysta av var sin kvicksilverlampa var lockbetet men vädret var inte idealiskt

Sju personer under ledning av Tomas Liebig och kollegan Magnus samlades på kvällen den 20 september vid handelsträdgården på Kårehogen. Man delar in fjärilar storleksmässigt i mikro-och

OBS ev. länkar fungerar troligen inte eftersom detta är en kopiering från gamla hemsidan

makrofjärilar. Av den senare gruppen av större fjärilar utgör dagfjärilar ett drygt hundratal och övriga ca tusen arter är nattfjärilar. Förutsättningen för att se något var således inte helt liten men det får gärna vara mindre blåsigt än denna kvällen om den här metoden ska fungera bra. Därför var det ganska få arter som ville parkera på lakanet, men utöver att vi fick nya insikter om fjärilspaning med kamera, såg vi till sist gammafly, tvärhuggen fältmätare och ekflikvinge. Nästa gång kan vi prova själva hemma.

Rapporterat av Jonny Andersson

Alla lövträd inom synhåll



Tore och Stefan kollar falkbjörnbär

På ett område som vi kunde överblicka från startpunkten hittade vi alla vanliga svenska vilda trädarter

Ja, uttalandet ska modifieras något för glasbjörk hittade vi ingen just här, däremot vårtbjörk och ett tjugotal andra träd och buskar med utgångspunkt från pendelparkeringen i Varekil. Vi som gick promenaden i det fina vädret var bara en handfull men konkurrensen var också stark eftersom Sverige samtidigt spelade OS-final i handboll. Utöver trädskola var det också ormbunksskola - ett tiotal arter närstuderades och känner man igen dessa klarar man sig långt.

Rapporterat av Jonny Andersson

OBS ev. länkar fungerar troligen inte eftersom detta är en kopiering från gamla hemsidan

Vilda blommornas dag 17 juni



Blomsterintresserade Foto Olle Molander

Lite regn skrämmer inga blomstervänner

Vid årets blomstervandring, den 11:e i ordningen, besöktes Hålda trädgård. Det var 28 deltagare som trotsade regnet och styrde kosan till denna säregna växtlokal. Både vanliga och mindre vanliga växter presenterades. Väl framme vid Hålda kunde vi se hur gamla trädgårdsväxter från 1800-talet, såsom krollilja, parksmultron, ramslök, spansk körvel och storblommig julros, växte kvar tillsammans med vildare växter som skogslök och svart trolldruva. Brunnävan var fint i blom med sin säregna brunlila blomfärg. I dess närhet överraskades exkursionsledarna av en grannt blommande nykomling, som visade sig vara vitsippsranunkel, en art som inte tidigare blivit noterad i Bohuslän. Kanske har denna fjällväxt fått hjälp med att komma hit på samma sätt som tortan som blommade intill Hålda vatten. En liten dos kulturhistoria serverades också i anslutning till fiket i trädgården. Avslutningsvis kunde intresserade deltagare få se hur grönpyrola och ögonpyrola växte kvar på samma ställe som vid motsvarande vandring år 2005.

Rapporterat av Olle Molander.

OBS ev. länkar fungerar troligen inte eftersom detta är en kopiering från gamla hemsidan

På spaning efter Nattskärra



Nattskärrespaning Foto J.Andersson

Gökottan drar alltid en trogen skara. Om det var den sena timmen eller sången som avskräckte är svårt att veta men vi var bara 3 tappra som mötte upp vid Boxvik en stund före tolvslaget fredagen den 8 juni.

Har en av deltagarna åkt ända från Ucklum för att få höra nattskärrans speciella sång så får man i vart fall inte ställa in och efter ett par stopp utan någon träff fick vi höra två stycken som sjöng i trakterna av Röd i Morlanda-dalen. I övrigt var det väldigt tyst på all fågelsång - några kärrsångare och en kattuggla var allt som gav sig till känna. Däremot var knotten desto fler och gjorde att man inte stod och lyssnade längre än nödvändigt.

Vi fick till och med chansen att se en nattskärre, dock inte i levande skick men väl uppstoppad, då Olle för säkerhets skull hade lånat med sig ett ex från skolans biologisal.

Rapporterat av Jonny Andersson

OBS ev. länkar fungerar troligen inte eftersom detta är en kopiering från gamla hemsidan

Strandfyndare i Ellös 3 juni



Tångfynd Foto Lisa Yore

Trots en snål vind från nordväst och lite molnigt väder samlades 12 marinintresserade naturvänner i Ellös på söndagsmorgonen.

Med håvar, skrapor och vattenkikare undersökte vi smådjur och alger vid Långeviks strand på Nabben i Ellös.

Gustaf och Terje lotsade mellan Skräppetare, Kalkkrustor och Tångsnällor. Som stöd till alla som vill lära sig mer om livet i havet rekommenderas att titta vidare i [Vattenkikaren](#)

Rapporterat av Gustaf Eggert

Läröräk rundvandring på Tjärnöstationen



Martin Larsvik visar pumpstationen Foto: J Andersson

Martin Larsvik, informatör på Lovén centrum på Tjärnö tog emot de tjugo resenärerna från Orust på Pingstaften i ett strålande försommarväder

Tjärnö Marinbiologiska station startades 1963 och är idag en av de två marina stationerna i Sven Lovén centrum för marina vetenskaper. Den andra stationen är Kristineberg vid Fiskebäckskil. Tjärnöstationen har idag ca 60 anställda och tar emot ett stort antal studenter varje år, samt en hel del gästforskare. Strax utanför går Kosterrännan som med sitt största djup på 247 m och oceanisk salthalt, utgör en unik havsmiljö. Den ingår i Kosterhavet, Sveriges första marina nationalpark som bildades 2009. Nationalparken hyser 6000 arter varav flera hundra inte finns på något annat ställe i Sverige.

De tjugo besökarna från Naturskyddsföreningen och Friluftsrämmandet på Orust fick under ca två timmars tur runt stationen mycket kunskap till livs från Martin - t.ex. att sjöborren som tillhör gruppen tagghudingar har samma uppbyggnad som sjöstjärnan där de fem armarna i princip har vikts upp, växt ihop och format ett klot. Den som ville kunde också få känna på en pirål, en primitiv fisk, som försvarar sig med att utsöndra stora mängder slem.

Efter lunch och bad på Saltö avslutades vistelsen vid Kosterhavet med ett kort stopp vid en av de andra entréerna till nationalparken - utställningsbyggnaden vid Rossö hamn.

Rapporterat av Jonny Andersson

OBS ev. länkar fungerar troligen inte eftersom detta är en kopiering från gamla hemsidan

Samling vid kyrkan för årets gökotta den 17 maj



I ottan Foto J.Andersson

Uppslutningen var som vanligt bra till denna traditionsenliga morgontur. Och har man väl pallrat sig ur sängen så är det alltid värt besväret.

Kent Johansson och Stefan Avenfors tog gruppen av 13 morgonpigga runt Hälleviksstrands omgivningarna och vi kunde efter ett varv på ca 3 timmar räkna in 40 fågelarter, som hade hörts eller syns (och ibland bådadera). Största ovanligheten var nog de 3 vitkindade gässen som passerade över våra huvuden. Annars hördes bl.a. 8 olika sångare (samma arter som förra året) och givetvis göken som gol i väster.

Mellan stoppen och lyssnandet på fågelsång kunde Tore Mattsson förevisa växter som vi passerade längs vår väg, både ätliga och mindre smakliga.

Klicka nedan här så kan du se

[Fågellistan](#)

[Växtlistan](#)

Årsmöte med bihang



Kvällens objekt

OBS ev. länkar fungerar troligen inte eftersom detta är en kopiering från gamla hemsidan

Torsdag 8 mars hölls årets kretsstämma i kulturhuset Kajutan i Henån. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar, som förlöpte utan större överraskningar, fick deltagarna lyssna på Claes Fossums intressanta föredrag om bin och biskötsel.

Med stor kunnighet gav han oss inblick i den fascinerande organisation som råder i bisamhället, binas utomordentligt stora betydelse som pollinatörer och hur man vid biodling löser problem med sjukdomar och annat. Visste du till exempel att:

- trädslaget sälg har en nyckelroll för bin och andra i naturen.
- biodlarens rökpustar tolkas av bina som skogsbrand
- mitt i sommaren kan bina på Orust ha stor brist på tillgänglig nektar.
- på kvinnodagen finns inga hanar i bikupan.

Rapporterat av Olle Molander

Pedagogiskt föredrag om ”tillväxt till döds”



Stellan Tengroth Foto Olle Molander

Högt till taket i Kajutan men inte tillräckligt

Civilingenjören Stellan Tengroth från Göteborg inledde sitt föredrag med att visa olika tillväxtkurvor i naturen (inspirerad av Bengt Hubendick). Det följdes av utvecklingstrender för BNP, oljeutvinning, CO₂-utsläpp med mera. På ett mycket pedagogiskt sätt klargjordes att fortsatt tillväxt på sikt är fullkomligt omöjlig. Bland annat använde han legoklossar för att illustrera tillväxt under ett par generationer. För att visa den nu tioprocentiga tillväxten i Kina räckte dock inte Kajutan till. Det skulle ha behövts ett sexvåningshus!

Alla ekonomiska och politiska system förutsätter ständig tillväxt. Vilket dilemma! Vad kommer att hända då allehanda naturresurser relativt snart börjar sina? Vad kan vi och andra göra? Dessa stora och viktiga frågor diskuterades efter själva föredraget av ett tjugotal intresserade deltagare.

Rapporterat av Olle Molander